

*Spirituele chirurgen behandelen energetische organen*

# Geen kapstok meer om iets naars aan op te hangen

Veel mensen hebben last van pijnen waar de reguliere medische wereld geen verklaring voor heeft. Wanneer het ernstig of lastig genoeg is, blijft een aantal van hen vaak net zolang zoeken tot ze iets vinden dat soelaas biedt. Zo kan het gebeuren dat, als opereren op een gangbare manier niet wordt voorgeschreven of niet helpt, mensen zich wenden tot iemand die een spirituele operatie kan verrichten. Veelal compleet met operatietafel, narcose (trance), opensnijden en afhechten. Zoek je op internet op dit onderwerp, dan kom je reacties in uitersten tegen: van mensen die laaiend enthousiast zijn en zich herboren voelen, tot mensen die het cynisch en denigrerend afwijzen. **TEKST: JITSKE KINGMA**



**A**ls lichtend voorbeeld van iemand die geslaagde operaties verricht staat John of God uit Brazilië bij 'Google' onbetwist op één. Je moet er wel voor naar Brazilië en het verblijf daar kost (exclusief vliegticket) minimaal duizend dollar voor twee weken. Wat er verder aan kosten voor behandeling, testen en bijvoorbeeld voorgeschreven kruiden nog bij komt, is niet duidelijk. Je mag ook een foto van jezelf sturen, in witte kleren, waar je best op mag lachen, zo meldt de site die eveneens in het Nederlands te raadplegen is. Je foto komt dan in een 'gebedsmand' en er volgt een advies dat er, zo staat te lezen, heel goed op neer kan komen dat je toch naar Brazilië af zult moeten reizen. Het onderwerp 'spirituele operaties' brengt stemmen in beweging en roept veel beroering op. Ook Nederland kent op dit gebied zijn eigen fenomenen, geprezen door patiënten, verguisd door sceptici.

### ALS INSTRUMENT FUNGEREN

Annemiek Douw uit Valkenswaard heeft al twaalf jaar een praktijk waarin zij blokkades van mensen energetisch behandelt. Haar ontwikkeling in deze richting kent een lange geschiedenis. Aanvankelijk volgt zij een studie 'Opleiding & Training' aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze begint aan een succesvolle carrière, maar moet het roer omgooien wanneer haar lichaam haar vertelt dat haar ziel naar iets anders uitgaat. Ze volgt de opleiding tot paranormaal therapeut aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid-Nederland en leert daar wat ziekten spiritueel betekenen. Zo heeft iemand die slecht gebeurtenissen kan verteren vaak last van zijn darmen, kan iemand met obstipatie veelal niet loslaten en kan een stijve nek op koppigheid wijzen. Zoals iedereen die deze algemene richtlijnen leert, past Annemiek dit op haar eigen manier toe. Annemiek: "Ik merkte echter dat het niet genoeg was om zo te kijken. Als je eenmaal een energetische diagnose stelt en als het ware een etiketje plakt, bestaat het risico dat je het unieke van de persoon niet meer ziet. Het was simpelweg niet het hele verhaal. Ik heb me hierin verder ontwikkeld door zelf langdurig ziek te worden. Toen ontdekte ik dat er andere redenen kunnen zijn voor ziekte. Vervolgens heb ik een tijdje gewerkt met een Lichtwerkster die problemen zag die te maken hadden met vorige levens. Door samen aan mijn eigen stukken te werken, leerde ik vorige levens 'lezen' en kon ik het daarna ook voor cliënten. Ik zag sommige mensen zo'n heftige reactie vertonen op gebeurtenissen, dat die niet in verhouding leek te staan tot wat er feitelijk plaatsvond. Vaak bleek dat te maken te hebben met gebeurtenissen uit vorige levens die in het heden doorwerken. Ik leerde daardoor dat ik verder moest kijken en stelde me open voor hulp. Aan de cliënt vroeg ik in stilte: 'Wat mag ik vandaag voor je doen?' Ik voelde dat er soms engelen bij kwamen. Wat een zachte, liefdevolle energie! Ik merkte ook regelmatig dat er iets door me heen werkte. Dat er iemand door mijn handen en hart werkte. Ik moest daar wel aan wennen en er ook mee om leren gaan. Met zowel het 'lezen' van een aura als het communiceren met engelen, gidsen en overledenen. Je moet het leren interpreteren. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg, dus gaat het erom dat je zelf keuzes maakt in wat je zegt en hoe je het formuleert. Ik check altijd of het klopt wat ik lees. Dat doe ik dus zelf, maar de aanvulling komt zo nodig van boven. Ik wil graag als instrument fungeren en een ander helpen om zo goed mogelijk naar zijn ziel te leven."

### EERSTE INCISIE

Annemiek vertelt hoe ze te werk gaat. Komen cliënten met een medisch probleem, dan vullen ze vooraf een vragenlijst in met hun medische geschiedenis en een korte levensloop. Daarop voelt Annemiek van tevoren in, zodat ze tijdens de afspraak tijd kan besteden aan het probleem waar het om gaat. De cliënt gaat vervolgens op de behandelafel liggen en Annemiek maakt het hem of haar gemakkelijk met kussens en een dekentje. Annemiek: "Ik ga voelen op welke plaats in de aura een blokkade zit. Daarvoor open ik de aura, zoals een chirurg zijn eerste incisie maakt. Ik doe dat met mijn handen. Het ziet eruit als een soort kantklosbeweging, alsof je een bolletje wol opwindt. Op de plek waar een blokkade zit, merk ik weerstand. Je kunt het vergelijken met een knoop in een spier; dat voelt als een bobbel en zoiets voel ik ook in een aura. Ik beweeg op die plek net zolang tot het weer gaat stromen en daar krijg ik beelden bij, bijvoorbeeld over een geschiedenis die vastgelopen is." In principe opereert Annemiek alleen, maar ze kan zo nodig begeleiding inroepen. Zij zet dan een energieveld neer, zodat helpers makkelijker kunnen afdalen naar de aardse trilling. Annemiek: "Wat ik doe noem ik zelf niet spiritueel opereren. Ik spoor blokkades op en die verhelp ik. Anders klinkt het zo zwaar. Bovendien moet je oppassen met de term opereren. Dat neigt naar medisch, terwijl je geen medische diagnose stelt en ook niet mag stellen." Lacht: "Nee, ik heb geen bordje met 'spiritueel chirurg' in mijn praktijk hangen. Ik heb ook alleen maar een kinderstethoscoop en kleurige pleisters, waar kinderen mee mogen spelen terwijl ik ze behandel."

### ENERGETISCH ORGAAN

Annemiek geeft een voorbeeld van een door haar uitgevoerde behandeling: een vrouw moest geopereerd worden aan hamertenen, vergroeide tenen. Terwijl deze vrouw in het ziekenhuis op de operatietafel lag, voerde Annemiek vlakbij in de wachtkamer de spirituele equivalent uit. Annemiek: "In de vijfde auralaag van deze mevrouw stond in de blauwdruk van haar ziel, dat haar tenen zo zouden vergroeien. Die blauwdruk heb ik voorzichtig bijgesteld, anders zouden haar tenen na enige tijd opnieuw teruggaan in dezelfde stand, omdat je lichaam zich steeds weer naar die blauwdruk voegt." Voordat de operatie begon had Annemiek de aura van de vrouw geopend en haar zo voorbereid op wat komen ging. Achteraf heeft ze de gevolgen van het snijden en het werk dat er gedaan was gladgestreken en nabehandeld, zodat ze sneller zou genezen. Ze heeft hier niet met de arts over gesproken, wel met het verplegend personeel. Een spirituele operatie bestaat er soms ook uit dat Annemiek een energetisch orgaan plaatst als het lichamelijke orgaan verwijderd is. Annemiek: "Als iemand geen schildklier meer heeft, kan hij zijn verdriet niet verwerken. In dat geval zetten mijn begeleiders en ik een soort hologram van een schildklier neer, waardoor deze functie hersteld wordt. En als iemand maar één nier heeft, dan mist er energetisch iets in een lichaam en kan die persoon bijvoorbeeld zijn emoties minder makkelijk loslaten. Al je lichaamsdelen bestaan ook in etherische zin." Annemiek ziet vaak dat als mensen bijzonder sterk op bepaalde zaken reageren, dit te maken heeft met vorige levens. Annemiek: "Ik zie dat trauma aan een reactie gekoppeld in het aura. Haal ik dat trauma weg, dan is er geen kapstok meer om er in dit leven iets naars aan op te hangen. Je reageert



nog slechts op wat er nu speelt. Leven in het nu gaat het beste als je zulke dingen eruit hebt gewerkt." Als de behandeling klaar is, sluit Annemiek de aura, wat lijkt op het afhechten van een operatiewond. Ze legt er een extra beschermlaagje overheen. Annemiek: "Ik zeg dan tegen mijn cliënten: vanaf nu kan alles anders zijn, dus stel je open en laat je verrassen door jezelf."

### DOOR DE PERSOON HEEN

Koos Blummel uit Schijndel heeft eveneens een gevoeligheid ontwikkeld, zoals hij het zelf noemt. Het begrip spirituele operaties vindt hij te medisch klinken en te hoogdravend. Koos: "Je behandelt iets wat niet zichtbaar is, je herstelt iets waarvan je niet kunt zien dat het stuk is. Niet aan de buitenkant tenminste, maar wel in de aura. Wat ik doe, noem ik niet opereren, maar herstellen. Mensen lopen beschadigingen op, krijgen daardoor lekkages in hun aura en daar werk ik aan." Koos geeft als voorbeeld een wielrenner die zijn schouderblad breekt, wat maar niet wil genezen. Na herstel van de energiebanen lukt dat wel. Koos: "Wat ik vooral doe is blokkades wegnemen. Als er ergens een blokkade zit ontstaat spanning, waarna iets gaat scheuren of lekken. Ik ga naar het begin van de blokkade, naar wat het heeft veroorzaakt. Als de oorzaak weg is, kan het herstel beginnen." Koos werkt van buiten naar binnen, zoals hij dat noemt. "Ik loop als het ware door de persoon heen. Je kunt het vergelijken met een huis. Je gaat door de voordeur naar binnen, loopt door het hele huis: gaat de trap op, opent deuren en kijkt overal rond. Als er ergens een deur niet dicht kan, of als je bijvoorbeeld niet naar boven kunt, dan zit daar een probleem." Sommige mensen hebben al bij hun geboorte een blokkade opgelopen, tijdens een gecompliceerde bevalling bijvoorbeeld. Koos: "En daar begint het mee. Juist die basis is zo belangrijk. Daarom is het van groot belang dat mensen zich daarvan bewust worden." Hij merkt soms aan mensen die een operatie hebben ondergaan dat ze daarna onverklaarbare klachten hebben. Koos: "Het probleem is aangepakt, maar mensen voelen soms toch nog dat er iets niet goed zit. Op een scan komt niets naar voren, maar de klachten blijven. Bij die mensen kan ik vaak voelen waar een lekkage of blokkade is ontstaan. Het is niet tastbaar; energie is niet te zien, alleen te voelen."

### DEUR OP SLOT

Koos zet mensen altijd eerst 'terug in hun energie'. "Alles is energie, energie is allesbepalend. Als mensen daar goed mee omgaan, kunnen ze zichzelf begeleiden in hun ervaringen. Je lichaam heeft niet genoeg aan alleen eten en drinken, ook het kosmische hoort erbij. Vind je namelijk de balans tussen het aardse en het kosmische, dan voel je je veel beter." Stel: je wilt afvallen, maar merkt iedere keer dat dit niet lukt. Volgens Koos heeft het ermee te maken dat dit eenzijdig op het lichaam is gericht. "Het is belangrijk om zoiets ook in je hoofd, in je denken, te doen. Dan stel je je kosmische energie in op wat je op aards niveau wilt bereiken." Net als Annemiek bemerkt Koos dat mensen vaak met problemen uit vorige levens te kampen hebben. Zo kunnen ze opeens een probleem krijgen op precies dezelfde leeftijd als waarop zich dat in een vorig leven voordeed. Terwijl er nu helemaal geen aanleiding voor is. Die indrukken komen dan weer terug. Daar werkt hij aan door mensen terug te zetten in hun energie die bij dit leven hoort. Ook



Koos voelt veel ondersteuning van het Hogere bij zijn werk. Hij ziet zelf geen gidsen en begeleiders, maar voelt de steun en de kracht wel. Zijn intentie is altijd om mensen te leren zichzelf te helpen. Daarbij heeft hij geen behoefte zichzelf te bewijzen. "Als je iemand kunt helpen, dan is dat toch alles? Komen er mensen bij me die ik kan helpen, dan help ik ze. Werkt het, dan werkt het. Werkt het niet, dan niet. Er is geen tussenweg. Je moet ervoor openstaan, dan creëer je het. Je toekomst wordt vaak bepaald door de creatie die je hebt en je omgeving bepaalt vaak mee. Maar het moet niet zo zijn dat jouw omgeving bepaalt wat jij gaat doen. Je kunt het vergelijken met een huis: je doet de deur op slot, anders kan iedereen naar binnen. Daar probeer ik je je bewust van te maken. Een goede basis is dan gelegd!" ■

### Losschieten

Jeremy (niet zijn echte naam) is iemand die een behandeling van Annemiek Douw heeft ondergaan. Hij beschrijft het als volgt: "Ik kwam bij Annemiek op een moment dat ik vastliep in mijn leven. De directe aanleiding was dat een goede vriend van mij was overleden en daar had ik veel verdriet van." Ook het verdriet om zijn overleden zusje bleef op de achtergrond meespelen in zijn leven. "Door de behandeling leerde ik anders omgaan met mijn verdriet. Ik merkte dat ik het beter een plaatsje kon geven. Dat ik bijvoorbeeld nu met plezier aan mijn zusje kan terugdenken, aan de goede dingen die we hebben meegemaakt, in plaats van alleen maar het verdriet te voelen. Ook bracht Annemiek me in contact met mijn overleden vriend, iets wat ik helemaal niet had verwacht. Dat heeft me ook enorm geholpen." Op de vraag hoe zo'n behandeling nu precies voelt, zegt Jeremy: "Het is heel moeilijk om dat te concretiseren. Ik merkte dat er iets losschoot uit mijn aura. En sindsdien is er ook meer schot in mijn leven gekomen."